

Het Waterpaspoort van...



Naam: Carla Dik-Faber

Leeftijd: 48

Functie: Tweede Kamerlid ChristenUnie

Aantal glazen kraanwater per dag:

‘Veel. Gewoonlijk zeven of acht glazen per dag. Daarnaast nog een paar koppen thee of koffie. En soms een wijntje.’

Op het gebied van water ben ik trots op:

‘Onze waterschappen. Zij zijn het oudste democratische orgaan in ons land en vormen letterlijk de basis van ons poldermodel. Alleen door samenwerking (‘polderen’) van boeren, burgers en buitenlui was het mogelijk om droge voeten te houden in onze polders. Nu lopen waterschappen voorop in de energietransitie. In 2025 willen ze volledig energieneutraal zijn. Daarnaast dragen ze bij aan de circulaire economie door het terugwinnen van stoffen zoals fosfaat en cellulose uit het rioolwater. Waterschappen zijn echte koplopers!’

Ik heb iets met water omdat:

‘Water van levensbelang is. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we veilig achter de dijken wonen en dat we voldoende zoetwater en schoon drinkwater hebben, maar dat is het niet. Door klimaatverandering hebben we te maken met periodes van droogte en zware regenval, versnelde bodemdaling en verzilting van landbouwgronden. Het belang van water is in alle opzichten niet te onderschatten.’

Mijn speerpunt voor het waterbeleid is:

‘Schoon oppervlaktewater. Er wordt al hard gewerkt aan het terugdringen van emissies uit de industrie en landbouw, maar wat mij betreft komt er veel meer aandacht voor stoffen zoals medicijnresten. Medicijnen zijn belangrijk voor onze gezondheid, maar schoon water óók. Het medicijngebruik neemt in ons land toe en we kunnen aannemen dat daarmee ook de risico’s voor de kwaliteit van het water groter worden. Een aantal jaren geleden heb ik een rondetafel geïnitieerd over medicijnresten in afvalwater en mede naar aanleiding van mijn moties is er nu een Uitvoeringsprogramma Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Eigenlijk zou er iets vergelijkbaars moeten komen voor microplastics. Er is nog veel te doen!’

Als ik aan water denk, dan:

‘Denk ik aan zeilen. Een waterrat ben ik niet, maar ik geniet er enorm van als ik óp het water ben. Zodra je los bent van de wal, kun je je werk en je dagelijkse beslommeringen loslaten. Op het water voel ik me helemaal vrij, heerlijk!’